

Tijdens een doopdienst hebben we geluisterd naar de opmerking van Paulus, dat we alles moeten doen zonder mopperen – Fil.3:14

We zongen Psalm 105:1,3, Gezang 481, EL 219, Opwekking 268, 583, 673, 679,708.

Aagje is een lieve gelovige vrouw. Betrokken, positief, een voorbeeld voor de hele gemeente. Zo ben ik niet altijd geweest, zegt ze. Ik was onuitstaanbaar, wist het altijd beter en benoemde alles wat er fout was aan de kerk en de kerkenraad en de kerkmensen. Op een dag onttrok haar oudste zoon zich aan de kerk: “Als het zo erg is, wil ik daar niet bij horen.” Aagje schrok zich een ongeluk. Had ze haar zoon de kerk uit gemopperd.

In een overigens zeer blij en positieve brief schrijft Paulus ineens: Doe alles zonder mopperen.

Filippi is een Romeinse kolonie waar veel veteranen van het leger hun pensioen genieten. Hartelijke maar ook harde mensen. Bikkels die in de kerkenraad zitten. Je kunt op ze steunen, maar ze sparen je niet. Want ze staan wel op hun strepen. Maar je kunt ze gerust om een boodschap sturen.

En dat laatste is nu net mis gegaan. Ze hebben ene Epafroditus om een boodschap gestuurd.

Paulus zit gevangen en omdat de Filippenzen een hartelijke band met hem hebben, vaardigen ze iemand af. Epafroditus bezoekt Paulus en overhandigt hem geld. Maar dan wordt hij ziek en eigenlijk heeft Paulus meer last dan gemak van hem. De Filippenzen horen dat en hebben vreselijk de smoor in. Wat een waardeloze sukkel, totaal ongeschikt! Hoe hebben we zo stom kunnen zijn!

Mopperen is je superieur voelen...



Hoe kan Paulus de situatie redden? Hij doet een goed woordje voor Epafroditus (zie bij vraag 5a).

Maar daarvóór doet hij iets, wat een verpletterende indruk op de Filippenzen moet maken. Hij roept Jezus ten voorbeeld. Onze Leider. Over hoge posities gesproken. Je schiet spontaan in de houding.

Zeker – maar de Leider werd een Lijder die niet op zijn strepen ging staan. Die nooit mopperde.

Hij deed afstand van zijn hoge rang, daalde af en kwam in de wereld van de sukkel. Er ónder. En Hij verdroeg ze. Tot in de dood.

Dáárom heeft God Hem opgewekt en Hem de hoogste plaats gegeven: hemelvaart!

Paulus heeft daar heel veel van geleerd. Hij heeft zijn onvolwassen superioriteitsgevoel los gelaten en wil nu alleen nog maar Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding (Fil.3:11). Mopperen, zo weet hij, is zo krachteloos, als je het afzet tegen de kracht van die opstanding.

### **Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.**

1. Is mopperen altijd verboden?
2. Is het waar dat Jezus nooit mopperde?
3. Wat zou de meest ideale reactie zijn op dingen die je niet zinnen?  
Staan er in deze Keek iets wat je concreet kan helpen?
4. Mopperen is je superieur voelen. Is dat waar? Hoe ervaar je je eigen gemopper zelf? En hoe zou het op anderen overkomen?
5. Voor wie meer wil.
  - a. Zoek op hoe Paulus in hoofdstuk 2 een goed woordje doet voor Epafroditus. Bedenklijk of leerzaam?
  - b. Zoek alle teksten in deze brief die iets zeggen over blijdschap en probeer daar een lijn in te ontdekken.
  - c. Jezus ging wel acht treden naar beneden. Welke acht?